



Bản Tin Phụng Sự

Thánh Thất Cao Đài Austin | Austin Temple of Cao-Dai Tay-Ninh
Phung-Su Newsletter | <http://www.caodaiaustin.org> | 512-763-7645

Số 4 | Tháng 12 Năm 2016 | eNewsletter

Bản-Tin Phụng-Sự được thực hiện để mang thông tin liên quan đến những sinh hoạt của Tộc Đạo Austin, cũng như những tin tức hữu ích đến Quý Đồng Đạo và đồng hương sinh sống tại Austin và

Chủ Nhiệm

HT Ngô Văn Vội
CTS Bùi Văn Sở
CTS Đỗ Thanh Hải

Chủ Bút

HT Ngô Văn Vội
CTS Đỗ Thanh Hải

Kỹ Thuật

CTS Đỗ Thanh Hải

Biên Tập

Bùi Văn Sở,
Ngô Văn Vội,
Đỗ Thanh Hải,
Nguyễn Thị Nga

Trong Số Này

Tộc Đạo Austin Chúc Thư

Thông Báo

Trì Tụng Kinh Cứu Khổ

BTD và Trường VNMD
Chức Thư

Phóng Sự Ảnh
Sửa Chữa Mái Nhà
Chánh Điện

Bài Trí Trên Thiên Bàn
Tư Gia

Cách Bất Ẩn Tỷ

Chữ “TÂM”

Con Đường Giải Thoát

Đức Tin



Kính chúc Chúc Sắc, quý Chúc Việc, quý Đồng Đạo, và quý Đồng Hương hưởng một mùa Noel thật yên vui hạnh phúc đậm ấm bên thân bằng quyến thuộc, và một năm mới nhiều sức khỏe, công việc thuận hòa, đạt nhiều thắng tiến trên đường Đạo cũng như đường Đời, trong sự bảo bọc thương yêu và ơn lành của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, và các Đấng Thiêng Liêng.

TM. Tộc Đạo Austin
CTS Bùi Văn Sở

THÔNG BÁO

Chương Trình Sinh Hoạt Cuối Năm 2016

Chủ Nhật, 25 Tháng 12, 2016 (nhằm ngày 27 tháng 11, năm Bính Thân)

* 12:00 Trưa - Vía Đức Chúa Jê-sus

* 1:00PM - Tiệc Tất Niên và Vui Mùa Noel

Karaoke, Cổ Nhạc, Potluck chay, white elephant game,
phát quà cho học sinh trường Việt Ngữ Minh Đức

Kính mời tất cả quý Đồng Đạo tựu về Thánh Thất tham dự Đàn Cúng và cùng nhau vui Tất Niên.

Potluck chay: Mỗi gia đình tham dự sẽ mang đến một món chay. Xin liên lạc với Hiền Tỷ CTS Nguyễn Mỹ Điện 512-897-2243 để có thêm chi tiết.

White Elephant Game (trò chơi trao đổi quà):

- Mỗi Đồng Đạo tham gia trò chơi, cần mang đến một món quà có giá trị tối thiểu là \$20.

- Thẻ lệ trò chơi sẽ được nêu rõ trước khi bắt đầu trò chơi

- Xin L/L Hiền Huỳnh CTS Đỗ Thanh Hải 512-827-9676 để biết thêm chi tiết hoặc ghi danh.



Merry Christmas

Trì Tụng Kinh Cứu Khổ

Nam Mô Cao-Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Vào thời Hạ ngươn này, đời càng đi sâu vào mạt pháp, nhơn loại càng sống trong đau sôi lửa bỏng: Chiến tranh khốc liệt ở nhiều nước trên thế giới; thiên tai tàn phá như bão lụt, sóng thần, hạn hán...; bệnh chướng hoành hành nhiều thứ dịch bệnh phát sinh, ... làm cho con người phải chịu nhiều điều linh, khổ sở. Như chúng ta biết, sở dĩ đời nhiều khổ đau là do tâm niệm và hành vi hung dữ của con người. Muốn làm dịu bớt thảm trạng này, mỗi con người phải tự tỉnh ăn năn và cầu xin Đức Quan Thế Âm giảm trừ nghiệp chướng, tiêu tai miễn họa. Vì vậy, bài Kinh Cứu Khổ rất cần thiết cho người biết tu để tụng niệm trong hiện cảnh ngày nay.

Kinh Cứu khổ 救苦經: Kinh cứu khổ là một bài kinh tụng cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn cho chúng sinh khi gặp tai

ương hay bệnh tật. Bởi vì Đức Quan Thế Âm là vị Bồ Tát có hạnh nguyện “Tâm thỉnh cứu khổ 尋聲救苦”, tức là nơi nào chúng sanh có sự khổ đau, tai ách mà có lòng thành cầu xin cứu giúp, thì Đức Ngài liền ban ơn cho tiêu tai miễn họa. Theo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phẩm Phổ Môn, hễ ai thờ Ngài ắt được phước đức, ai cầu nguyện và niệm danh hiệu Ngài thì được Ngài chở che cứu giúp qua khỏi nạn tai. Đạo Cao Đài thường tụng bài kinh Cứu khổ để cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ, thượng Tượng, cầu an (An vị Thánh Tượng), hay cầu giải bệnh cho người bệnh tật.

Tụng kinh Cứu Khổ là đọc kinh với giọng trầm bổng, nhịp nhàng, để âm thanh vi diệu lắng sâu vào lòng mà xoa dịu đi mọi phiền não, khổ đau, tham muốn. Ngoài ra, tụng kinh còn nhận được hộ lực nhiệm mầu của Đức Quan Thế Âm khiến cho người tụng dứt trừ ma chướng, tiêu tai giải nạn.

Nam mô Đức Bồ Tát Thiêng Liêng Đại từ bi, quảng đại Quan Thế Âm

Nam mô cầu Đấng cứu khổ, cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, trăm ngàn muôn ức Phật, hàng hà sa số Phật, các vị Phật có công đức không thể đo lường được. Đức Phật bảo Ông A Nan rằng: Kinh này là của vị Đại Thánh là Đức Quan Thế Âm, có thể cứu được người ra khỏi ngục tù, có thể cứu người hết bệnh nặng, có thể cứu được người bị ba tai họa và trăm điều hoạn nạn khổ sở. Nếu có người nào tụng được một ngàn lượt kinh thì chính thân mình sẽ lìa được nạn tai khổ ách, tụng được một muôn lượt kinh thì cả nhà sẽ lìa khỏi khổ nạn. Nam Mô nguyện cầu oai lực của Đức Phật, Nam Mô nguyện cầu sức che chở của Đức Phật, làm cho lòng của con người hết hung ác, khiến cho thân con người được cứu độ. Hồi Quang Bồ Tát, Hồi Thiện Bồ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương Chánh Điện Bồ Tát, các vị Đại Tỳ Kheo, Thanh tịnh Tỳ Kheo, cứu giúp cho việc dính dấp đến quan được tiêu tán, việc kiện thưa được bãi bỏ. Chư vị Đại Bồ Tát, cùng với năm trăm vị A La Hán cứu hộ, chở che cho chúng sanh thoát vòng khổ nạn. Đây là lời của chính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Không phải cần lấy râu chuôi Anh lạc để giải khổ ách, chỉ cần siêng năng tụng đọc ngàn muôn lượt kinh, thì tai nạn tự nhiên được giải thoát. Phải tin theo, nhận lấy và thi hành, bền đọc câu Chơn ngôn rằng: “Kim Ba Kim Ba Đế, Cầu Ha Cầu Ha Đế, Đa La Ni Đế, Ni Ha La Đế, Tì Lê Ni Đế, Ma Ha Đà Đế, Chơn Lăng Càn Đế, Ta Bà Ha”.

Nguyện cầu Đức Chí Tôn – Đức Phật Mẫu – Các Đấng Thiêng Liêng – Đức Quan Thế Âm Bồ Tát – Chư vị Bồ Tát hộ trì, chở che và ban nhiều ơn phước cho Quý Huynh Tỷ cùng Quý quyền trong mùa Lễ Tạ Ôn và Mùa Giáng Sinh an bình hạnh phúc.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.



NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Nhân mùa Noel năm 2016, Ban Thê Đạo Austin kính chúc tất cả quý Chức Sắc Thiên Phong, Quý Hiền Tài (chánh vị) và Hiền Tài Dự Phong, Quý Chức Việc Bàn Trị Sự hưởng mùa Noel bình yên hạnh phúc đầy Hồng Ân của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Chúa Giêsu, và các Đấng Phật Tiên Thánh Thần.



Trước thềm năm mới, kính chúc Thầy Cô Giáo và các bậc Phụ Huynh học sinh tràn đầy sức khỏe, niềm vui hạnh phúc, tài lộc và an lành. Tôi cũng xin mượn cơ hội này để cảm ơn Thầy Cô đã dành thời gian quý báu của mình để dạy tiếng Việt và văn hoá Việt cho các em tại Thánh Thất Cao Đài Austin. Đây là một trong những cách hiệu quả nhất để duy trì ngôn ngữ và văn hoá Việt. Cuối cùng tôi thay mặt nhà trường kính chúc Thầy Cô Giáo và Phụ Huynh hưởng một mùa Giáng Sinh vui vẻ.

TM. Trường Việt Ngữ Minh Đức
Hiệu Trưởng
Nguyễn Thị Nga

Mọi thông tin liên lạc và công quả bảo trợ xin gửi về địa chỉ:

Thánh Thất Cao Đài Austin
(Austin Temple of Cao-Dai Tay-Ninh)
12316 Ryden St, Manor, TX 78653-9776

Tel : (512) 763-7645
Email : caodaiaustin@yahoo.com
Web : <http://www.caodaiaustin.org>



Austin Temple of Cao-Dai Tay-Ninh is a 501(c)(3) non-profit corporation.

Em học tiếng VIỆT



Chúng tôi có chương trình gây quỹ bằng cách góp nhặt các lon **aluminum**. Xin quý Đồng Đạo và quý đồng hương giữ lại các lon aluminum này để hiến tặng cho **Thánh Thất**.





Công Tác Sửa Chữa Mái Chánh Điện

Sau hơn 6 năm tạo mái, ngôi Chánh Điện Thánh Thất Cao Đài Austin là một nhà tiền chế (mobilehome) đã có trên 25 năm tuổi nên mái đã bị mục nát. Do đó Hành Chánh Đạo và HĐQT cùng Đồng Đạo đi đến quyết định lợp lại toàn bộ mái Chánh Điện để chào đón mùa Xuân Đinh Dậu 2017 sắp đến.

Trước đó một tháng, HCD và HĐQT đã vận động tài lực, vật lực, và nhân lực thật đầy đủ và đã quyết định tập trú vào những ngày nghỉ lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) 2016, đó là việc thuận lợi nhất. Thật vậy, theo đúng kế hoạch, vào chiều ngày Thứ Tư, 23 tháng 11, một số Huynh Đệ đi làm về sớm đã tập trung tốp mái Chánh Điện xuống. Ngày Thứ Năm và Thứ Sáu, 24 và 25 tháng 11, khá đông nhân lực, Chức Việc cố, thanh niên, Đồng Đạo, một số thân hữu, và được chăm lo ăn uống thật chu đáo của Phòng Trù. Người trên mái, Người đưa vật liệu từ dưới lên mái nhà, Người dọn dẹp rác vào dumpster đã mướn từ ngày 23 tháng 11. Mọi người làm việc hân hoan, tiếng nói cười vui vẻ, quên đi những mệt nhọc. Nhờ vậy, việc lợp mái Chánh Điện đã hoàn tất vào chiều ngày Thứ Sáu, 25 tháng 11, sớm hơn dự tính một ngày.

Sở dĩ công việc hoàn tất nhanh chóng và tốt đẹp như vậy là nhờ vào việc điều động, khéo léo nhịp nhàng và nhân sự của Hiền Huynh Q. Đầu Tộc CTS Bùi Văn Sở, cộng với tinh thần thiện nguyện cao độ của toàn thể Đồng Đạo và thân hữu. Đây là điểm son của Thánh Thất Cao Đài Austin.

Trên tinh thần tự tu tự tiến qua Công Phu, Công Quả, Công Trình, Thánh Thất Cao Đài Austin luôn luôn tạo điều kiện để mọi tín đồ đều có cơ hội lập công bồi đức, đóng góp phần mình vào sự nghiệp phát triển Đạo Cao Đài tại Austin. Đó là con đường đẹp đẽ mà mỗi tín đồ Cao Đài đều mong ước.

Austin, 12 tháng 12, 2016
HT Ngô Văn Vội



CÁCH BÀI TRÍ TRÊN THIÊN BÀN
(Tại tư gia)



Chú giải

(1) THÁNH TƯỢNG

- (3) ĐĨA TRÁI CÂY (2) ĐÈN THÁI CỰC (4) BÌNH BÔNG
(5) TÁCH NƯỚC TRÀ (6.7.8) BA LY RƯỢU (9) TÁCH NƯỚC TRẮNG
(10.12) CẶP ĐÈN LƯƠNG NGHI (11) LỰ HƯƠNG
(Mẫu do Hội Thánh ấn định)

BẮT ẤN TÝ



*Nhân sinh là kiếp vô thường
Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh
Người thương người bao nhiêu cũng thiếu
Người ghét người chút xíu cũng dư*

Hữu Tâm Vô Tướng

Tướng TỰ Tâm Sinh

Hữu Tướng Vô Tâm

Tướng Túng Tâm Diệt

Kinh Phật



Nghĩa là có tướng mà không có lòng tốt thì tướng dần dần mất đi. Có lòng tốt mà không có tướng thì cái tướng quý dần dần sanh ra.

Sách xưa, chép dễ sai nào,
'Tướng tùy tâm diệt' nhớ mau sửa mình!
Còn câu 'tướng tự tâm sinh',
Chữ tâm kia mới chứng minh rõ tướng.
Tâm mình, chính chính đường đường,
Tướng yếu, lại được thọ trường khó chi.
Cho dù sách cổ đã ghi,
Vấn còn tùy diệt vẫn còn tùy sinh.
Nên, hư do ở tâm mình,
Hãy lo bồi đắp tình thương giúp người.
Diệt sinh dù đã đến nơi,
Nghiệp duyên nhân quả, nợ đời còn vương!
Trăm năm, dù có vô thường,
Nhưng tình nghĩa mãi ngát hương đất trời...

Thiện Căn Ở Tại Lòng Ta

Chữ Tâm Kia Mỗi Ngày Đều Ở Tại

Kiên - Nguyễn D.

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

* Bài Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh.

(Trích Thông Tin số 7, ngày 28/06/1970)

Kính Thưa Quý Vị,

Mỗi Tôn Giáo, đầu Thích giáo, Lão giáo hay Nho giáo đều có tôn chỉ khuyên người lánh dữ làm lành, dưỡng tánh tu tâm để đi đến con đường giải thoát. Phật giáo gọi Đòi là bể khổ, nước mắt chúng sanh trong ba nghìn thế giới, đem chứa tích lại còn nhiều hơn nước trong bốn biển.

Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ dạy rằng: **Cõi Đòi là nơi con người bị đày đọa, đặng trả cho xong nợ tiền khiên. Nếu trả chưa dứt nợ, thì phải chịu trầm luân mãi cho đến khi vay trả vẹn toàn mới được giải thoát.** Muốn được giải thoát, con người phải lo tu hành, phải sống một đời thanh bạch, tránh chốn cạnh tranh giành giựt, trau dồi hạnh đức để **làm nấc thang bước lên khỏi chốn mê đồ, thoát vòng và lập công quả tục lụy.** Dù dắt con người đi trọn vẹn trên đường Thánh đức, là mục đích chung của các Đạo giáo. Mục đích đó, người theo Đạo có thể quên đi, nhưng nó vẫn có sẵn trong kinh điển.

Muốn vạch con đường cho nhơn sanh thoát nơi biển khổ, tránh đọa luân hồi, Đức Phật THÍCH CA dạy phải diệt cái bản ngã, dứt hết mọi tình lưu luyến, coi sự đời là mộng ảo, đoạn tuyệt sự ham muốn, trừ khử vô minh để về với chân như bất sanh bất diệt.

Đức LÃO TỬ thì coi thường mọi việc thế tình, cho công danh phú quý là phù vân, nên chủ trương cái thái độ hờ hững lạnh đạm với ngoại giới. Đức Ngài quan niệm **cái nguyên lý sinh tồn tự thể của con người, với cái nguyên tắc sinh tồn bản thể của Vũ trụ, có những mối tương quan vô hình nhưng chắc chắn,** làm nhân duyên sinh khởi tồn tại cho nhau, nên muốn thanh tịnh vô vi để hòa mình cùng Đạo, hầu tìm phương trường sanh bất tử.

Chúa JÉSUS thì long trọng phán truyền cho nhân loại: **"Các con hãy trở nên hoàn thiện như Cha các con trên Trời".**

Đức KHÔNG TỬ thì áp dụng triệt để khẩu hiệu: **"Thành chi" tức là tiến tới hoàn thiện.** Thuyết Thành chi của Đức Ngài chia ra làm hai giai đoạn: Thành kỹ và Thành nhân, tức là hoàn thiện mình trước, rồi giúp người hoàn thiện như mình, để phối hiệp cùng Đấng THƯỢNG ĐẾ. Vì hiểu thấu con người tuy hèn mọn đối với vũ trụ, nhưng được ban cho một định luật linh diệu là có thể tu tâm dưỡng tánh, để phối hợp với Trời, và Trời bao giờ cũng ở trong tâm hồn chúng ta, nên Đức KHÔNG TỬ cảm thấy mình tràn ngập vui sướng mới dám nói lên: **"Triều văn Đạo, tịch tử khả hỷ",** có nghĩa: **"Sáng nghe biết Đạo, chiều chết cũng vui".** Để hoàn thiện mình, Đức Ngài áp dụng định luật **"Trật Tự" và "Hòa Hợp"** của Trời Đất. Quan niệm của Đức Ngài là **phải đem trật tự lại trong con người, tức là phải sửa ngay ngăn lại những gì chéch lệch, phải chấn chỉnh lại những gì gian tà, phải đem thành thực lại thế cho những gì giả dối.** Để thực hành việc đó, Đức Ngài dùng những phương pháp: Ý thành, Tâm chánh, Thân tu, Gia tề, Quốc trị, Thiên hạ bình. **Trật tự tu tĩn lại bản thân đó gọi là Trung. Kế đó đem trật tự gieo lại cho người khác, cho họ hoàn thiện như mình gọi là Thứ.** Trung và Thứ hòa hợp với nhau, để đem công bình, bác ái lại cho thiên hạ, cùng nhau góp sức chung vai nâng đỡ nhau về cùng Thượng Đế toàn thiện toàn mỹ.

Như vậy bản thân mình sẽ là khúc nhạc, gia đình mình là khúc nhạc và quốc gia, xã hội cũng là khúc nhạc. Khúc nhạc nhơn quần đó sẽ hòa tấu cùng khúc nhạc Vũ trụ. Huyền diệu thay! Hòa bình vĩnh cửu, hạnh phúc trường tồn sẽ do đó mà phát sinh. Tánh ích kỷ của phàm phu, lòng ganh tỵ của tục tử không còn có nữa.

Nơi bến chợ đời, người ta không còn trông thấy sự cấu xé giết hại nhau vì một miếng ăn hay mảnh áo. Lễ nghĩa ngập tràn trong xã hội, trẻ biết kính già, lớn biết thương nhỏ, đi đường nhường bước, của rơi không mất. Kẻ nghèo khó được đỡ nâng, thì đạo tặc phải vắng bóng. Cái đời thái bình thịnh trị đó là đời Thánh đức của nhà Châu dưới quyền thống trị của vua Văn Vương ở vào năm 1120 trước Tây lịch. Nhơn dân được vui hưởng hạnh phúc, gia vô bế hộ, lộ bất thập di, trong nước không có nhà tù, vì không có tội nhơn. Nếu vạn bất đắc dĩ phải răn phạt người sai phép, thì nhà cầm quyền chỉ vẽ một vòng tròn nơi một khoảnh đất nào, rồi bắt người

phạm tội vào ngòi trong đó một hay là nhiều ngày, gọi là cách giam phạt tội nhờn. Mặc dù không cắt người canh giữ, nhưng tội nhờn không khi nào dám bước ra khỏi cái vòng vẽ đó và đợi đến mãn giờ phạt, có lệnh cho đi mới dám đi.

Đời Thánh Đức đó Đức KHÔNG TỬ muốn đem Đạo của Đức Ngài mà tạo trở lại trên nước Trung Hoa. Đó cũng là cơ giải thoát hữu hình do thuyết Trung Hòa mà Đức Ngài hằng lập tâm thực hiện. Nhưng Đức Ngài đã thất bại, vì gặp nhằm Xuân Thu thời đại, loạn lạc bốn phương, dân tình khổ sở, Vua thì yếu đuối, mất hết quyền hành, các chư hầu thì đua nhau tranh bá xung hùng, không ai thiết gì đến nhờn nghĩa.

Ngày nay từ Âu sang Á, làn sóng văn minh tràn ngập khắp nơi, vật chất lấn áp tinh thần khiến cho nền luân lý cổ truyền cõi Á đông phải luân lạc. Bởi Hạ nguơn hầu mãn, nên Đức CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ dùng huyền diệu cơ bút lập ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ với tôn chỉ qui nguyên Tam giáo, hiệp nhứt Ngũ chi.

Lấy Nho Tông Chuyển Thế, lấy sự Thương Yêu là phương pháp thực hành chánh Đạo. Đức CHÍ TÔN quyết cứu vớt những kẻ hữu căn thoát vòng khổ hải, tránh đọa luân hồi hầu vui hưởng một hạnh phúc vĩnh cửu.

Cơ giải thoát chúng sanh lần này là lần cuối cùng, Đức CHÍ TÔN phải ra công dạy dỗ cho toàn thể tín hữu biết hồi tâm hướng thiện, quay về đường chánh giáo tu tâm dưỡng tánh, lập công bồi đức hầu ngày chung qui được hội hiệp với Người nơi cõi Thiêng Liêng hằng sống.

Mở rộng Trường thi Công quả, Đức CHÍ TÔN quyết lòng chỉ bảo cho các môn đệ có thể lập vị cho mình và độ rồi nhờn sanh còn sa ngã trong vòng tục lụy.

Đại Từ Phụ lại sợ cơ thử thách quá cay nghiệt, nên có dạy rằng: "Ngày nào Đạo đã khai tức là tà khởi. Các con phải hết sức mà gìn giữ lấy mình. Chẳng những giữ mình các con mà thôi, lại còn phải giữ gìn cả môn đệ Thầy nữa. Những mưu chước của tà my làm ngăn trở bước đường Thánh đạo của các con, đó là do Thầy dùng để thử các con. Vì vậy, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, chúng nó hằng thừa dịp cắn xé các con. Song trước, Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp chúng nó chẳng hề thấyặng, đó là đạo đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn giữ bộ thiết giáp cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy vậy, Đạo rất hữu ích cho con người như giáp hữu ích cho thân các con. Nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lổ, còn bỏ Đạo thì các con ở dưới phép tà thần". Đức CHÍ TÔN lo lắng cho môn sinh như thế, là vì trên trường đời đầy dẫy những cam bẫy hiểm nguy. Lòng ham muốn của con người lại vô bờ bến: Nào lợi, nào danh, nào tiền tài, nào tửu sắc. Trước bao nhiêu cuộc quyến rũ, con người mất hết huệ khí thiên lương nên phải sa ngã vào đường tội lỗi.

Nhưng, người đã quyết chí tu hành, quyết lánh giả tầm chơn, đã xả thân cầu Đạo, xả phú cầu bần thì sự quyền rũ nào lôi cuốn được? May duyên gặp thời kỳ đại ân xá này, đó là cơ hội "Ngàn năm một thuở" Đức CHÍ TÔN ĐẠI TỪ PHỤ, lại tha thiết nhủ khuyên, ân cần diu dắt, thì hỡi ai, còn tiếc chi tuồng đời mộng ảo mà phải để cho công phu lỡ dở?

Đời người qua thắm thoát như cửa sổ thoát vó câu, như ngọn đèn treo trước gió, người tu hành chẳng nên bỏ mất thì giờ, phải mau chơn tiến bước trên đường nghĩa vụ.

Giữa trường đời gió bụi, mạnh được yếu thua, khôn sống mông chét, người Tín hữu CAO ĐÀI lại may mắn được che chở dưới bóng từ bi của Đức THƯỢNG ĐẾ, lại được Ôn Trên ban cho một món báu mẫu nhiệm riêng biệt mà từ ngàn xưa chưa hề có trên thế gian.

Đó là cơ giải thoát, mà muốn đạt được, người hành Đạo duy có trải tâm chơn thành, giới trau hạnh đức hầu tề độ nhờn sanh quay về Chánh giác. Các ân huệ đó lớn lao biết bao nhiêu!

Hội Thánh trông mong mỗi Tín hữu nên lưu tâm và đừng để mất cơ hội.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

(Trích Thông Tin số 7, ngày 28/06/1970)

ĐỨC TIN

Bài đọc Đàn cúng 20 tháng 11 Bính Thân (dl 18-12-2016)
CTS Bùi Văn Sở

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
Trong Đàn cúng hôm nay Tôi xin nói về Đức Tin trong Tôn Giáo Cao-Đài.

Kính thưa Huỳnh Tỷ Đệ Muội,

Bài Kinh Niệm Hương trong Tứ Thời Nhựt tụng mở đầu “*Đạo gốc bởi lòng thành Tín hiệp*”, câu kinh đã minh xác rằng đức tin là gốc cội là khởi đầu của con đường Đạo. Cho nên bất kỳ một người nào đã chọn cho mình một Tôn Giáo để theo thì người đó được gọi là tín đồ. Đồ tức là học trò. Tín đồ đến với Đấng Giáo Chủ bằng đức tin. Ngày hôm nay Quý Huỳnh Tỷ hiện diện hôm nay cùng tự chọn cho mình một con đường là làm học trò của Đức Chí Tôn, của Đức Cao Đài Ngọc Đế và giữ trọn lòng tin nơi Ngài mà thôi. Nói đến Đức tin thì khó lắm, ai đã tin rồi dầu mình có bác bỏ hay phủ nhận người ta vẫn tin; trái lại đối với người chưa tin, nói ít thì người ta còn lịch sự nói thêm chút nữa người ta kiếm cố kiểu tử. Quả thực vậy chuyện đức tin khó nói lắm, không riêng gì Đạo Cao-Đài là chính bản thân mình đã tự chứng nghiệm một hay nhiều trường hợp khiến cho mình tin mãnh liệt. Bởi tin cho nên mặc dù hiện tại mình có thừa điều kiện vui chơi hoan lạc lại không vô để rồi tự nguyện hằng tuần hằng ngày đến Thánh Thất công quả, tu học hành đạo, chỉ có đức tin mãnh liệt mới khiến mình làm được những chuyện ngược đời như vậy.

Nhớ lại vào năm 1925, chúng ta có 3 vị Tiên bối: lớn tuổi nhất là tiên bối Cao Quỳnh Cư sinh năm 1888 mới có 37 tuổi, nhỏ nhất là Tiên bối Cao Hoài Sang sinh năm 1901, hai mươi bốn tuổi, và ở giữa là Tiên Bối Phạm Công Tắc sanh năm 1896, hai mươi chín tuổi và từng được Đức Chí Tôn thương yêu gọi là “thằng áp út”. Lúc bấy giờ 3 vị là những người trí thức có chức phận trong xã hội. Ở Sai Gòn lúc đó 3 vị thuộc giới “thầy chú”, nếu muốn hưởng thụ an nhàn cũng chẳng khó gì. Vậy mà 3 ông Thầy Chú đó một đêm mặc áo dài khăn đóng và ra ngoài đường Arras (Cống Quỳnh ngày nay) để vọng thiên cầu Đạo. Ba vị quỳ giữa bao con mắt bàng dân thiên hạ qua lại trên đường. Một điều lớn lao hơn nữa là năm 30 tuổi, đang làm một ông công chức thuộc địa, sống giữa chốn phồn hoa đô hội như vậy mà dùng một cái Đức Chí Tôn bảo “Tắc, con nghỉ việc để lo hành đạo” thì Tiên bối Phạm Công Tắc nghỉ cái rụp đi tuốt lên Làng Long Thành (Tây-Ninh) khỉ ho cò gáy, rừng sâu thú dữ, rồi kham khổ chịu đựng hiểm nguy. Người ta hỏi: cái gì khiến mấy ông Thầy chú này hy sinh một cách triệt để như vậy. Chỉ có 3 nguyên âm thôi: A ă ắ mà bất kỳ người nào theo học chữ quốc ngữ vỡ lòng cũng đều học 3 âm đó, nhưng có ai thấy điều gì kỳ lạ đâu, vậy tại sao 3 ông thầy chú trẻ tuổi này dùng một cái dốc lòng theo Đạo, hy sinh tất cả?. Đúng là chỉ có 3 nguyên âm A ă ắ như vậy thôi thế nhưng biết bao vị tiên bối của chúng ta đã hy sinh tất cả vinh hoa phú quý để làm người bần Đạo, làm người con hiếu thảo của Đức Chí Tôn hứng chịu gian khổ đắng cay thậm chí chịu vòng lao lý.

Nói như vậy cũng chưa hết sự ly kỳ. Chúng ta hãy suy nghĩ, muốn theo Đạo Phật thì có hình Ông Phật tốt đẹp, biết tiền thân Đức Phật là Thái Tử đã đi qua 4 cửa

hoàng thành thấy đủ tứ khổ mà bỏ hoàng cung đi tu. Chúng ta biết rõ hạnh hy sinh của Đức Phật để mình học theo. Chúng ta đọc kinh Thánh mới thấy được gương hy sinh đổ máu để chuộc tội cho muôn loài của Chúa Ki Tô. Chúng ta thấy rõ hình ảnh Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá khiến chúng ta rơi lệ và chúng ta có cả tiểu sử của Ngài để học tập theo ngài.



Tuy nhiên, trong Đạo Cao Đài có ai Thấy mặt Đức Cao-Đài ra sao không? Không! Chúng ta không thấy gương mặt Ông Trời, không hề biết được cuộc đời của Trời, nhưng tại sao dùng một cái biết bao nhiêu triệu con người đi theo Đức Cao Đài.

Kính Thưa Huỳnh Tỹ trong thời kỳ này Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế tá Danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đến với nhân loại bằng chiếc đàn không dây, bằng cây sáo không lỗ để tái tạo lập đời thượng ngươn thánh đức. Chỉ có một Thiên Nhãn dưới bảng hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, trước con mắt được họa lên bằng giấy bút, không đem đến cho nhân loại chúng sinh một gương mẫu giá trị nào cụ thể như Thích Ca Phật Tổ, như Khổng Thánh Tiên Sư, như Gia-Tô Giáo Chủ, Chư Thiên Ân Chúc Sắc, tín đồ, đạo hữu vin vào lý do nào để đặt trọn niềm tin hiện tại mà quên mình hành đạo? Đó là do cái duyên chúng ta đã kết, đã se với Trời từ cõi thượng trong tiền kiếp, nên ngày nay mới xuống thế gian làm dân một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc đã chịu đựng quá nhiều khổ nạn chiến tranh, rồi sống lưu vong rời xa tổ quốc thân thương với bộ bạch-y đơn giản để rồi cùng bạn đạo Austin – Texas – Hoa Kỳ lập nên một Thánh Thất nhỏ bé cũng giản đơn như bộ trường-y ở buổi ban đầu.

Kính Thưa Huỳnh Tỹ, do cái nhân duyên đó mà chúng ta nghe được từ tiếng nói vô tình của Thượng Đế, xây dựng cho mình đức tin để hy sinh theo chân các vị tiền bối gieo mầm đức tin, nuôi dưỡng cho đức tin lớn mạnh để theo Đấng Cao-Đài.

Nguyện Cầu Đức Chí Tôn – Đức Phật Mẫu – Các Đấng Thiêng Liêng hộ trì cho chúng con đạo tâm phát khởi hưởng Thiên Ân của các Đấng, phát triển và duy trì trường tồn Ngôi Thánh Thất Austin này để chúng con hằng ngày, hằng tuần, ngày sóc vọng chúng con đến cung kính lễ bái lập thân hành đạo.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Tháng 12, 2016

Tháng 11Đ, 12Đ
Năm Bính Thân

SUNDAY Chủ Nhật	MONDAY Thứ Hai	TUESDAY Thứ Ba	WEDNESDAY Thứ Tư	THURSDAY Thứ Năm	FRIDAY Thứ Sáu	SATURDAY Thứ Bảy
				1 3/11 [Đ]	2 4	3 5
4 6	5 7	6 8	7 9	8 10	9 11	10 12
11 13	12 14	13 15	14 16	15 17	16 18	17 19
18 20	19 21	20 22	21 23	22 24	23 25	24 26
25 27 (1)	26 28	27 29	28 30	29 1/12 [Đ]	30 2	31 3
		1 TRAI KỶ NGAY VÍA, LỄ HÒM NAY	1 TR. KỶ, VÍA, LỄ [Đ] THÁNG ĐÙ [T] THÁNG THIẾU	(1). Vía Đức Chúa Jê-sus -Đại lễ		

Tháng 1, 2017

Tháng 12Đ, Bính Thân,
Tháng 1T, Đinh Dậu

SUNDAY Chủ Nhật	MONDAY Thứ Hai	TUESDAY Thứ Ba	WEDNESDAY Thứ Tư	THURSDAY Thứ Năm	FRIDAY Thứ Sáu	SATURDAY Thứ Bảy
1 4/12 [Đ]	2 5	3 6	4 7	5 8	6 9	7 10
8 11	9 12	10 13	11 14	12 15	13 16	14 17
15 18	16 19	17 20	18 21	19 22	20 23	21 24 (1)
22 25	23 26	24 27	25 28	26 29	27 30	28 1/1 [T] (2)
29 2	30 3	31 4				
		1 TRAI KỶ NGAY VÍA, LỄ HÒM NAY	1 TR. KỶ, VÍA, LỄ [Đ] THÁNG ĐÙ [T] THÁNG THIẾU	(1). Lễ đưa Chư Thành - Tiểu lễ (2). Lễ Giao-Thừa, rước Chư-Thánh - Tiểu lễ		

Tháng 2, 2017

Tháng 10(T)
Năm Bính Thân

SUNDAY Chủ Nhật	MONDAY Thứ Hai	TUESDAY Thứ Ba	WEDNESDAY Thứ Tư	THURSDAY Thứ Năm	FRIDAY Thứ Sáu	SATURDAY Thứ Bảy
			1 5/1 [T]	2 6	3 7	4 8
5 9 (1)	6 10	7 11	8 12	9 13	10 14	11 15 (2)
12 16	13 17	14 18	15 19	16 20	17 21	18 22
19 23	20 24	21 25	22 26	23 27	24 28	25 29
26 1/2 [Đ]	27 2	28 3				
		1 TRAI KỶ NGAY VÍA, LỄ HÒM NAY	1 TR. KỶ, VÍA, LỄ [Đ] THÁNG ĐÙ [T] THÁNG THIẾU	(1). Vía Đức CHỈ-TÔN - Đại lễ (2). Lễ Thương-Ngươn - Đại lễ Lễ kỷ niệm Chư vị Đầu-Sư Cửu-Trùng-Đại (Nam & Nữ)		